

# Friends for Africa

## **Beste Friends for Africa,**

Het is alweer een hele tijd geleden sinds onze vorige nieuwsbrief verscheen. *Friends for Africa* heeft echter niet stil gezeten in de tussentijd. Integendeel, er is een hele hoop gebeurd: in het najaar van 2005 is door de notaris vastgelegd dat *Friends for Africa* zich voortaan officieel stichting mag noemen. Een hoop goede berichten dus maar helaas ook heel droevig nieuws. Lees hier verder alles over in deze nieuwsbrief.

## **Bestuur**

Bij een stichting komt natuurlijk ook een bestuur kijken. Voorzitter van *Friends for Africa* is Kim van der Heul, penningmeester is Sandra Maessen en secretaris is Gerard van der Heul. Meer over ons kunt u lezen op onze website, onder het kopje 'Het Bestuur'.

## **Nieuw rekeningnummer**

Doordat *Friends for Africa* een officiële stichting is geworden is er ook een officiële stichtingsrekening geopend. Eventuele bijdragen kunt u voortaan storten op bankrekeningnummer 1149.50.318.

## **Website en folder**

Dankzij de geheel belangeloze hulp van website-ontwerper Maik Tobben, communicatie-adviseur Ciska Borger en drukkerij Petri Print beschikt *Friends for Africa* sinds enkele maanden over een eigen website en nieuwe folders. Onze website kunt u vinden onder [www.friendsforafrica.nl](http://www.friendsforafrica.nl). Ons hieraan gekoppelde, nieuwe emailadres is [info@friendsforafrica.nl](mailto:info@friendsforafrica.nl). Mocht u interesse hebben in folders, dan kunt u die via dit emailadres bij ons aanvragen.

## **Vastenactie Ursula**

In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij u al dat we in 2005 deel mochten nemen aan de vastenactie van Scholengemeenschap Sint Ursula te Horn. Wat toen nog niet bekend was, was de definitieve opbrengst van deze actie: €3.500,- Een buiten verwachting mooi bedrag! Graag willen we via deze weg iedereen die geholpen heeft met het laten slagen van deze vastenactie nogmaals bedanken.

## **Publiciteit voor Friends for Africa**

Met het meer naar buiten treden van Friends for Africa is er al de nodige aandacht voor de stichting geweest. In het regionale weekblad De Maas- en Roerpost is in december middels een artikel op de voorpagina ruime aandacht besteed aan Friends for Africa.

Daarnaast heeft de schoolkrant van de unit Administratie en ICT van Gilde Opleidingen, locatie Venlo in januari een groot artikel over onze stichting geplaatst.

## **In Memoriam: Vuyani**

Zeer bedroefd zijn wij om u te moeten mededelen dat Vuyani, de geadopteerde zoon van Martin en Kelaine van Janai Children's Home 8 september jongstleden is overleden. Vuyani is slechts 5 jaar geworden.



In onze vorige nieuwsbrief hebben we u al het een en ander verteld over dit kleine wondertje maar graag willen wij deze kans nemen om u (nogmaals) wat meer over zijn veel te korte leven te vertellen.

Vuyani is door Dominique, de biologische dochter van Martin en Kelaine, in het ziekenhuis gevonden toen hij anderhalf was. Vuyani was een hartpatiëntje en was door zijn moeder in het ziekenhuis achtergelaten. Daar werd hij compleet aan zijn lot overgelaten. In zijn rug zat een hechting die er al een jaar in zat! Hij kreeg af en toe iets te eten, maar als Dominique hem niet gevonden had zou hij waarschijnlijk niet veel langer geleefd hebben.

Door zijn hartprobleem had Vuyani een enorme groeiachterstand, maar ondanks alles was hij het meest vrolijke kind van allemaal! Elke dag moest hij vele medicijnen slikken, maar hij onderging dit zonder klagen. Hij had al enkele operaties ondergaan en zijn situatie was al vele malen kantje boord geweest maar wonder boven wonder klom hij er toch steeds weer bovenop. Maar vanaf mei ging het bergafwaarts met Vuyani. Hij moest regelmatig in het ziekenhuis worden opgenomen. Hij moest opnieuw een openhartoperatie ondergaan en er werd een infectie in zijn hart ontdekt.

Hier bovenop kreeg Vuyani een hersenbloeding en bloedproppen in zijn aderen. Deze oneerlijke strijd kon Vuyani niet winnen!



Graag willen we met u de ontroerende laatste herinneringen van Kelaine, de moeder van het gezin, delen:

“Na zijn operatie lag Vuyani een maand op de Intensive Care en uiteindelijk vertelden de dokters ons dat ze niets meer voor hem konden doen. We hebben hem nog voor anderhalve week mee naar huis kunnen nemen, omringd door zijn broertjes en zusjes, maar toen moesten we hem in allerijl terug naar het ziekenhuis brengen. We arriveerden om 17.00u en om 17.30u ging mijn dierbare zoon van ons heen. Zoals u zich kunt voorstellen is dit een ontzettend verdrietige en moeilijke tijd voor ons allemaal geweest. Vuyani verliezen heeft echt alle vastigheid onder mijn voeten weggeslagen. Ik ben zo dankbaar voor de tijd die we nog samen door mochten brengen want we zijn geen moment van zijn zijde geweest. Toen hij overleed waren Martin en ik allebei bij hem, wat ons de kans gaf om afscheid te nemen. Nu is mijn kleine held er niet meer en ik mis hem vreselijk. Ik probeer bezig te blijven wat niet moeilijk is met 20 kinderen, zeker niet zo aan het einde van het jaar. Martin, ik en de kinderen willen iedereen bedanken voor de steun in deze moeilijke tijd. Vuyani, mijn zoon, we missen je allemaal zo verschrikkelijk.”

Dankzij de grenzeloze en onbaatzuchtige liefde die Kelaine en Martin aan al hun kinderen geven, heeft Vuyani de kans gekregen om te voelen hoe het is als er van je gehouden wordt. Dankzij Kelaine en Martin, is zijn leven niet voor niets geweest, maar juist van grote betekenis voor iedereen die met Vuyani in aanraking kwam.

Vuyani, kleine hartenbreker, je zult altijd een speciaal plekje in ons hart hebben!

### **Janai Children's Home**

Vlak na het overlijden van Vuyani ontvingen wij van onze contactpersoon Marloes een noodkreet om hulp. Aangezien al het geld van Martin en Kelaine de laatste tijd in de medische kosten en benodigdheden van Vuyani waren gaan zitten (niet alles werd door de verzekering gedekt) verkeerde het gezin op dat moment in enorme geldnood. Behalve het enorme verdriet waar het gezin mee kampte, waren er nu ook nog eens financiële problemen die het dagelijks leven van alle kinderen belemmerde. Namens *Friends for Africa* hebben wij daarom direct €1000,- over gemaakt om de eerste problemen te verhelpen. Marloes is Kelaine persoonlijk gaan vertellen dat er snel financiële hulp zou komen en Kelaine kon niets anders doen dan heel hard huilen. Ze is erg ontroerd door deze steun van mensen ‘aan de andere kant van de wereld’ en wil graag iedereen bedanken die aan dit bedrag heeft bijgedragen.

In samenwerking met Marloes en Dominique (de biologische dochter van Martin en Kelaine, hebben we ook een kleinschalige kerstactie voor Janai georganiseerd: Marloes en Dominique hebben op kosten van *Friends for Africa* voor elk gezinslid een kerstcadeautje gekocht. Zelf zouden ze hier geen geld voor hebben gehad en aangezien de meeste kinderen nog in de kerstman geloven, zagen ze dus erg tegen kerstavond op. Dit zou immers weer een teleurstelling voor de kinderen worden. Dankzij uw bijdragen is deze avond echter voor alle kinderen een lichtpuntje geweest in deze droevige tijd!

### **Opvanghuis Umazihake**

Onze contactpersonen Bob en Marloes hebben de laatste tijd allebei nog een bezoek gebracht aan de school voor gehandicapte kinderen in Umazihake, Graaff-Reinet. Alles gaat goed in het opvanghuis. Bob vertelde ons dat de tafeltjes en stoeltjes die door *Friends for Africa* betaald zijn goed dienst doen!

### **Tot slot**

Het aantal donateurs is groeiende, maar wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe donateurs. Kent u mensen in uw omgeving die mogelijk geïnteresseerd zijn in de activiteiten van onze stichting, maak ze dan op ons en onze website attent. Ook bedrijven die mogelijkheden zien voor donaties zijn van harte welkom.

Momenteel is *Friends for Africa* bezig met het opzetten van enkele grotere projecten in Zuid-Afrika. We hopen u hier in de volgende nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen.

Voor vragen en- of opmerkingen kunt u altijd contact met ons opnemen.

We hopen dat u zich door middel van de informatie in deze nieuwsbrief geroepen voelt ons te (blijven) steunen!