

Friends for Africa

Beste Friends for Africa,

Nu het einde van het jaar snel dichterbij komt, vinden wij het een goed moment om met u even terug te kijken naar wat wij samen het afgelopen jaar bereikt hebben, én om vooruit te blikken naar onze plannen voor het volgend jaar. In 2009 mocht Friends for Africa zich weer verheugen op gulle en belangeloze steun uit vele hoeken. Mijn gedachten gaan daarbij in eerste instantie uit naar de Stichting Boeken Steunen Mensen uit Venlo, die ons dit jaar als hun project hadden geselecteerd. Maar ook vele andere stichtingen, verenigingen, organisaties en niet te vergeten particuliere donateurs droegen ons een warm hart toe. En laat ons de vrijwilligers niet vergeten, die hun tijd en energie inzetten om onze stichting onder de aandacht te brengen. Voor al deze steun zijn wij jullie zeer erkentelijk, en het maakt ons ook trots.

In 2009 kenden wij ook een dieptepunt, namelijk het overlijden van Martin Schneider, vader van Janai Children's Home. Voor Janai zal deze kerst vooral het gemis van hun vader en echtgenoot overheersen, en wij wensen hun dan ook veel sterkte. Maar ook voor andere gezinnen in Afrika zal de kerst niet een zijn van lekker eten en cadeautjes open maken. Voor vele kinderen zit zelfs een liefdevolle omgeving er niet in, doordat ze hun ouders verloren hebben aan aids, of deze simpelweg niet de (financiële) middelen hadden om voor hun te zorgen. Laten we dat vooral niet vergeten als wij met onze dierbaren aan tafel zitten. Voor de kinderen bij onze projecten zal kerst in ieder geval niet onopgemerkt voorbij gaan, daar hebben wij met zijn allen samen voor gezorgd. Dat en meer in deze nieuwsbrief. Alvast bedankt voor uw aandacht.

Een lieve groet,

Kim van der Heul –voorzitter-

Janai Childrens Home

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over het overlijden van Martin. We hebben nog verschillende malen contact met Kelaine gehad, en het moge duidelijk zijn dat het niet gemakkelijk is voor haar om nu in haar eentje voor 24 kinderen te zorgen. Ze is er een tijdje tussen uit geweest om bij te komen van het afgelopen hectische jaar, tijd te hebben voor haar eigen verdriet, en nieuwe energie op te doen. Dankzij de huismoeder, die Friends for Africa betaalt, waren de kinderen toch goed verzorgd.

Financieel hebben ze het ook zwaar. Ze krijgen een kleine uitkering van Martin's oude werkgever, maar dit is maar een gedeelte van het salaris wat ze eerder ontvingen. Ook ontvingen ze dit jaar minder donaties, de kredietcrisis slaat ook hun niet over! Kelaine laat ons weten ontzettend dankbaar te zijn dat wij haar helpen de salarissen van haar personeel dit jaar en volgend jaar te betalen, dit is een pak van haar hart.

Net als vorige jaren hebben we ook weer voor kerstcadeaus voor de kinderen gezorgd, omdat we het belangrijk vinden dat ook deze kinderen weten dat de kerstman aan hun denkt. Kelaine liet ons weten het geld te gebruiken voor dingen die de kinderen sowieso nodig hebben, zoals schoolspullen, kleding en verzorgingsproducten. Zo worden de cadeaus en noodzakelijke behoeften met elkaar gecombineerd.

Kelaine mailde ons: "Jij en jullie organisatie zijn een enorme zegen voor ons. God zegene jullie and we wensen jullie een zalig kerstfeest. Lieve groeten aan jullie allemaal."

Ikhaya Likababa

Sinds het begin van dit jaar hebben wij Ikhaya Likababa, een opvanghuis voor in de steek gelaten (aids)baby's, in onze armen gesloten. We hebben u in de vorige nieuwsbrieven hier al het een en ander over verteld, maar zullen hun hier nogmaals introduceren:

Ikhaya Likababa is gelegen in de provincie Kwazulu Natal. Kim bezocht dit weeshuis in 2008, op aanraden van onze contactpersoon Marloes, en raakte meteen onder de indruk. Op het moment is er de capaciteit om voor zes baby's te zorgen. Ze krijgen uitstekende medische zorg en door een grote hoeveelheid vrijwilligers is er bovendien veel gelegenheid voor persoonlijke aandacht. Vanuit Ikhaya wordt geprobeerd om een geschikt adoptiegezin voor de baby's te vinden. De bedoeling is om in de nabije toekomst uit te breiden naar 21 baby's. Dat is ook hard nodig aangezien ze nu regelmatig kinderen moeten weigeren.

Sinds hun start in december 2007 hebben ze reeds 21 baby's opgevangen, en elke maand gemiddeld voor één baby een nieuw vast adoptiegezin gevonden.

Kim bleef na haar bezoek in contact met Melanie, die samen met haar man het weeshuis runt, en we bespraken wat Ikhaya het hardst nodig heeft. Dit was op de eerste plaats een auto, om de baby's naar doktersbezoekjes te brengen, boodschappen te doen, en nog veel meer. In onze vorige nieuwsbrief kon u lezen dat deze auto inmiddels door Friends for Africa is aangeschaft.

Momenteel is Friends for Africa bezig om ondersteuning te verlenen bij de bouw van een groter huis, om de uitbreiding voor een opvangcapaciteit van 21 baby's tegelijkertijd mogelijk te maken (i.p.v. de huidige capaciteit van 6). De bouwgrond is al uitgezocht en 'bouwklaar' gemaakt. Het huis zal 200m² groot worden. De totale bouwkosten zijn geraamd op € 36.000. Het is het grootste project dat ooit door Friends for Africa wordt ondersteund. Een hele uitdaging dus.

Een eerste aanbetaling voor de start van de bouwactiviteiten is inmiddels gedaan: wij hebben in december €8.000,- over gemaakt. Hiervan zal zo'n €4.500,- besteed worden aan dakmateriaal, €2.500,- aan schilder- en pleisterwerk en €1.000,- aan keukenkastjes. Het geld voor de keukenkastjes is geheel belangeloos beschikbaar gesteld door de **Lions Club Heythuysen**.

Wij hebben een aanvraag gedaan bij Cordaid om ons te helpen bij verdere financiering van de bouw. We houden u op de hoogte!

Ecolabel Projects

Sinds het begin van dit jaar heeft Kim intensief email contact met Martijn Verbeek, een Nederlander die samen met zijn vriendin Marike een lodge runt in Hluhluwe, Zuid-Afrika. Martijn en Marike zetten zich al enige tijd intensief in voor achtergestelde gezinnen in hun omgeving, en zo heeft Kim hun ook leren kennen. Sinds de zomer van dit jaar zijn Martijn en Marike met een eigen project gestart: Ecolabel Projects. Ecolabel Projects zet zich op verschillende manieren in voor de kinderen en jeugd van Zuid-Afrika. Zo verzorgen ze naschoolse opvang, begeleiding en advies voor HIV- en Aids-patienten, zijn ze een voetbalclub gestart en verzorgen allerlei educatieve activiteiten voor kinderen. Het is geweldig hoeveel kinderen (en hun familie) ze op deze manier al geholpen hebben in zo'n korte tijd. Friends for Africa heeft het ontstaan van Ecolabel vanaf het begin gevolgd en wil ze in de toekomst graag gaan ondersteunen.

We hebben inmiddels al een grote doos met voetbalkleren naar ze opgestuurd. Deze kleren waren gedoneerd door Masita, en door de voormalige voetbalclubs van Beegden en Heel. Ook hebben we €500 over gemaakt voor het organiseren van een kerstfeest voor de kinderen uit de omgeving. Martijn mailde ons: "Heel erg bedankt voor je hulp. We waarderen het enorm wat je allemaal hebt gedaan de afgelopen maanden. Zonder jullie hulp kunnen we ons werk niet verwezelijken! Nogmaals erg bedankt, namens het hele ecolabel team !!!". Ook ontvingen we een kerstkaart, gemaakt door een van de kinderen van de naschoolse opvang.

In de toekomst wil Ecolabel graag een eigen opvang- en clubhuis gaan bouwen. Ook willen ze hun activiteiten verder uitbreiden. We willen hun hierbij zoveel mogelijk gaan ondersteunen. Natuurlijk houden we jullie op de hoogte.

Bijzondere inkomsten

Ook in de afgelopen periode mocht Friends for Africa zich weer bijzonder gesteund weten. Wij willen graag enkele bijzondere donaties met u delen:

- er was een donatie van € 125 door het **Sociaal Fonds Jalema bv** te Reuver
- er bleef een bedrag van € 250 over na een reünie van een voetbalelftal te Heel. Het bedrag werd spontaan geschonken aan Friends for Africa
- van de Stichting **Winters van den Speulhof** mochten wij een donatie van € 2.000 tegemoet zien
- **Kiwani's** Midden-Limburg ondersteunde ons ook dit jaar met een prachtige donatie van € 2.500. Dit is alweer het vierde jaar dat we ons door deze vereniging gesteund weten.
- De **Lions Club Heythuysen** ondersteunde ons met een donatie van € 1.000.

Het lijkt een simpele opsomming, maar Friends for Africa is bijzonder trots op het gegeven dat ze zich in de warme belangstelling van vele donateurs mag weten. Alle donateurs: hartstikke bedankt!!!

Alvast voor 2010...

In 2010 zal de benefietavond op zaterdag 8 mei plaatsvinden. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda, meer informatie zal te zijner tijd nog volgen.

Voor 2010 hebben wij ook op de planning staan om onze website en folders te actualiseren. Ook hiervan houden we u op de hoogte!

Tot slot

Onze hartelijke dank voor uw tijd en aandacht.

Er rest ons nog maar één ding en dat is namens het gehele Friends for Africa- team u ontzettend gezellige kerstdagen en een zeer gelukkig en gezond 2010 toe te wensen!

Voor meer informatie over ons of onze projecten kunt u natuurlijk altijd terecht op onze website.

Uw hulp maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op uw steun...

PS: Goed om te weten: Friends for Africa wordt door de belastingdienst erkend als zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u als donateur uw gift aan ons van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).