

# Friends for Africa

## **Beste Friends for Africa,**

De zomer is volop bezig en daarmee is ook voor veel mensen hun vakantietijd begonnen. Een periode waarin we veel tijd en aandacht hebben voor plezier, ontspanning en genot...de grote en kleine vreugdes van het leven. Helaas zijn deze dingen, die voor ons toch vaak vanzelfsprekend zijn, voor andere mensen op deze wereld onbereikbaar. Niet alleen de materiële dingen, een bezoekje aan het strand, een drankje op het terras, flaneren op de boulevard in onze nieuwe zomeroutfits; maar meer nog die gevoels-zaken, dat waar het werkelijk om gaat: tijd met onze dierbaren doorbrengen, met ons gezin. Hoe langer ik met Friends for Africa bezig ben (of heeft het ook met de leeftijd te maken?!), hoe meer ik me bewust ervan ben hoe gezegend wij zijn. En hoe meer ik stil sta bij diegene die dat geluk niet hebben. Wetende dat een kleine organisatie als de onze de wereld niet kan veranderen, maar ook wetende dat we voor vele mensen de situatie kunnen verlichten, kunnen verbeteren... wil ik u, als donateur, als 'vriend van Afrika', oproepen: sta ook in uw vakantie hier af en toe bij stil. Juist in deze tijd van economische crisis, want zoals altijd worden de zwaksten het hardst getroffen.

In deze nieuwsbrief berichten we zowel over positieve ontwikkelingen, als over zeer droevig nieuws. Alvast bedankt voor uw aandacht.

Een lieve groet,

Kim van der Heul –voorzitter-

## **Janai Childrens Home**

Onze vaste lezers/donateurs kennen Janai natuurlijk al. Voor de nieuwe donateurs nog even in het kort: Janai Children's Home bestaat uit een (blank) Zuid-Afrikaans echtpaar (Martin en Kelaine) met momenteel 24 geadopteerde (zwarte) kinderen. Bijna alle kinderen – variërend in leeftijd van baby tot puber– zijn zwaar

getraumatiseerd of hebben een lichamelijke aandoening. Voorheen stond slechts het salaris van de vader, Martin, tot hun beschikking om het hele gezin te onderhouden. Toen al waren ze sterk aangewezen op giften om Janai Children's Home in stand te kunnen houden. Tot overmaat van ramp werd bij Martin twee jaar geleden een terminale (spier)ziekte geconstateerd. Door deze omstandigheden had Janai dringend behoefte aan extra personele uitbreiding. In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u al dat Friends for Africa daarom had toegezegd voor 2009 en 2010 een kok en een huismoeder te financieren. Dit om Martin en Kelaine enigszins te ontlasten.

In mei vond Kim op haar voice mail een bericht van een wanhopige Kelaine, die de volgende noodroep bij ons deed: Martin was nog verder achteruit gegaan. Hij kon zichzelf inmiddels niet meer voortbewegen, had een voedselpijp gekregen en kon zijn hoofd niet meer rechtop houden. Afgezien van de full-time zorg die hij nu van Kelaine nodig had, bracht dit ook enorme mentale spanningen met zich mee: Bij Kelaine, die op het punt stond haar echtgenoot te verliezen, en bij de kinderen, die (voor de tweede keer!) een vader gingen verliezen. Kelaine had sterk het gevoel dat er meer ruimte voor persoonlijke aandacht nodig was voor de kinderen, en dat zij die op dit moment niet kon bieden door haar eigen last. Het feit dat deze vrouw, die normaal nooit om iets vraagt, de moeite had genomen om ons telefonisch te benaderen (normaal gaat al het contact per email) zei ons genoeg. We zijn blij dat Kelaine ons de kans heeft gegeven haar hiermee te helpen en hebben deze hulp dan ook graag geboden door nog een extra huismoeder te financieren voor het komende jaar. Hiermee wordt Kelaine voor een groot deel in haar zorg voor deze 24 kinderen gesteund. Ook moeten de moeders zorgen dat juist in deze moeilijke tijd ruimte blijft voor persoonlijke aandacht voor de kinderen, en begeleiding bij hun huiswerk en overige taken.

Op 17 juli jongstleden bereikte ons het droevige bericht dat Martin de avond ervoor overleden was. Hoewel het gezin intens verdrietig is door het verlies van hun man en vader, is er ook opluchting dat Martin een verdere lijdensweg bespaard blijft en dat hij in zijn eigen huis, in de omgeving van zijn gezin in is geslapen.



*Martin en 2 van de janai-kinderen*

Ik voel me vereerd dat ik tijdens mijn laatste bezoek nog een kans heb gekregen Martin beter te leren kennen. Hij zal mij, en vele anderen, blijven inspireren om 'goed te doen'. Het overlijden van Martin voelt als een groot verlies voor Friends for Africa, en onze gedachten zijn bij Kelaine en de kinderen.

Friends for Africa heeft toegezegd om voor de kosten voor het personeel voor de jaren 2009 en 2010 garant te staan. We zijn blij dat we op deze manier de zorgen van Kelaine enigszins kunnen verlichten. Volgend jaar zullen we in overleg treden om te bekijken hoe Janai het erna gaat aanpakken.

### **Ikhaya Likababa**

In onze vorige nieuwsbrief vertelden wij u al dat we een nieuw project in de armen hebben genomen: Ikhaya Likababa, opvanghuis voor in de steek gelaten (aids)baby's.

Vanuit Ikhaya wordt vervolgens geprobeerd om een geschikt adoptiegezin voor de baby's te vinden. Iedereen die beschikt over internet zou ik sterk aanraden om onderstaande link eens te bezoeken:

[http://www.youtube.com/watch?v=aFiStzkzp\\_0](http://www.youtube.com/watch?v=aFiStzkzp_0)

Dat geeft een erg goed beeld van met welke liefde Ikhaya de kinderen opvangt.

In nieuwsbrief 11 berichtten we dat Friends for Africa een auto zou gaan bekostigen, die nodig is om de baby's naar doktersbezoekjes te brengen, boodschappen te doen, vrijwilligers van het vliegveld te halen en nog veel meer. Deze auto is inmiddels aangeschaft. Melanie Grant, die samen met haar man Sean het weeshuis runt, liet ons weten ontzettend blij met en dankbaar voor de auto te zijn.

"Nogmaals onze dank voor de donatie. We waarderen ontzettend wat jullie allemaal voor ons doen. De auto is meteen goed in gebruik genomen. Eigenlijk, nu ik terugkijk, kan ik me al niet meer voorstellen hoe we het zo lang zonder vervoermiddel hebben gered!"

Op bijgaande foto kunt u de auto bewonderen.



Verder hebben we nu van Ikhaya de definitieve bouwplannen en financiële gegevens gekregen voor de uitbreiding van het weeshuis naar 21 baby's. Op het moment is er de capaciteit om voor zes baby's te zorgen. We zijn momenteel bezig om voor deze plannen de financiering rond te krijgen. We hebben zelf al geld gereserveerd, maar moeten voor aanvulling hierop een beroep doen op fondsen zoals Cordaid en/of Wilde Ganzen.

We houden u op de hoogte!

### **Bijzondere inkomsten**

Al geruime tijd proberen wij door het verkopen van handgemaakte Afrikaanse kunst en gebruiksvoorwerpen extra inkomsten te genereren voor onze stichting. Het mes snijdt hierbij aan 2 kanten: door de producten voor een eerlijke prijs te kopen verschaffen we de makers ervan een inkomen.

Tegelijkertijd verkopen we ze met winst, waardoor we weer geld overhouden om in onze projecten te stoppen.

Sinds een jaar worden we hierbij enthousiast geholpen door een van onze donateurs: Marie- Thèrese uit Kinrooi. Zij verkoopt voor ons onze spulletjes, onder andere in haar eigen kapsalon, en maakt daar tevens reclame voor onze stichting.

Marie-Therèse, hartelijk dank voor je inzet!

Bent u ook geïntereiseerd in onze spulletjes, breng dan eens een bezoekje aan de kapsalon van Marie-Thèrese in Kinrooi, of kom kijken bij onze stand op de najaarsmarkt in Heel, op 20 september a.s.

### **Benefietavond**

Op 9 mei j.l. werd onze derde benefietavond gehouden in Café de Peel, te Heel. Diverse artiesten streden om de eer om Afrikaans Kampioen 2009 te worden. De avond was gezellig druk en er was een afwisselend programma met optredens van zaate hermeniekes, samba bands en zangers, een veiling en een mega-tombola. Op het eind van de avond werd 'Neet sjoën mer hel' uitgeroepen tot Afrikaans Kampioen 2009.

Zanger Geert kreeg een welverdiende tweede plaats. De avond leverde een geweldig bedrag van €2719,50 op!

Wij willen hiervoor ook de volgende sponsors bedanken:

Hoofdsponsors :

Restaurant Faubourg St. Jacques

Ligro Trading

Restaurant Porto Maurizio

Subsidieadviesbureau TRIAS

Café De Peel

Sponsors:

Restaurant Napoleonhuis

Fitnesscentre Health City Basic

ZR Accountants

'T Dörpelke

Coolen Groep

Brasserie 't Brook

Tankstation 't Beegderveld  
Kapsalon Kapzonez  
Electro Scheepers  
Fenice Bloemen  
Ellen Textiel  
Installatiebedrijf Verkoulen  
Scheepers Huishoud & Cadeauartikelen  
Paul Beek Optiek  
Restaurant De Heere van Heel  
Hair Design  
Clerkx Bloembinders  
Party & Kart Centre Echt  
Groente- en fruithandel Jan Delissen  
Drogisterij Henckens  
Bloemenboetiek Mariska  
Bakkerij 't Lekkerbekje  
Giorgi's Hairstyling  
Bakkerij Abels  
Kapsalon Sis Zor

### **Vierdaagse Sponsoractie**

Van 21 t/m 24 juli 2009 heeft Thea van der Heul, de moeder van onze voorzitter Kim, de Nijmeegse Vierdaagse gelopen (vier dagen achter elkaar veertig kilometer wandelen in en rond Nijmegen). Aan deze sportieve prestatie was voor het 2<sup>e</sup> jaar op rij een sponsoractie voor Friends for Africa gekoppeld.

Het was inmiddels de derde keer dat Thea de Vierdaagse gelopen heeft. Op vrijdag 24 juli kwam Thea moe, maar voldaan over de finish. De wetenschap dat vele sponsors met haar meeleeften was natuurlijk een grote steun.

De sponsoractie leverde uiteindelijk een bedrag van €815 op voor onze stichting.

Thea gefeliciteerd met deze sportieve prestatie en alle sponsors van harte bedankt!

### **Kascontrole over 2008**

De vrijwillige kascontrole over de financiën van 2008 zijn gedaan door Francis van de Braak uit Heel, één van onze donateurs. Zij maakte voor u het volgende verslag hiervan:

**“That’s what friends are for!**

Op zaterdag 16 mei werd ik gastvrij ontvangen in huize van der Heul in Heel. Toen ik in maart van Gerard en Kim de vraag kreeg of ik een keer de kascontrole van FFA wilde doen heb ik zonder enig nadenken ja gezegd, natuurlijk doe ik dat. Voor mensen die zo’n goed werk doen heb ik enorme bewondering, in het bijzonder voor Kim die zo jong en enthousiast maar toch weloverwogen in dit grote avontuur is gestapt een paar jaar geleden. Maar goed, eerst even naar de kascontrole.

Penningmeester Sandra had het grote boek bij zich en heeft me het financiële wel en wee van de stichting laten zien en er uitleg bij gegeven. Het zag er allemaal tot in de puntjes verzorgd uit. Het is goed om te zien dat de “omzet” sinds de oprichting ieder jaar groeit. Dit jaar zijn er zelfs een paar heel bijzondere giften waardoor de totale inkomsten enorm stijgen. Het is knap dat er iedere keer weer een andere invalshoek wordt gevonden om extra inkomsten te genereren. In elk geval is er een goede basis gelegd om op deze kleinschalige, waardevolle manier goed werk te doen op plaatsen waar het hard nodig is. Alles is in het financiële overzicht terug te vinden en er is geen twijfel over mogelijk dat er bij deze stichting een centje aan de strijdstok blijft hangen. Ook de reizen die de stichting maakt en die toch bepaald niet goedkoop zijn worden volledig uit eigen beurs bekostigd. Het siert deze mensen dat ze het belangrijk vinden de boekhouding door een donateur te laten inzien, ze zijn het niet verplicht. Dat is ook wat me het meest opviel die middag. De integriteit waarmee ze dit vrijwilligerswerk doen, want werk is het en veel.

Ik heb genoten van de verhalen die ze allemaal hebben meegemaakt tijdens hun reizen naar Afrika, het blijft boeiend. Fantastisch als een project weer op eigen benen kan staan, niet zomaar geld geven maar liever nog zelf elektriciteit aanleggen zoals Peter, de vriend van Kim tijdens de afgelopen reis heeft gedaan, zeker willen weten dat het geld goed besteed wordt, bij twijfel wordt aan een project geen steun verleend, de zorgvuldigheid straalt er aan alle kanten vanaf. Chapeau! Officieel verleen ik decharge aan de penningmeester, ze heeft haar zaakjes prima op orde. Vanuit mezelf wens ik Friends For Africa een goede toekomst. Bovenal gun ik Kim dat ze haar droom kan blijven verwezenlijken en er plezier aan blijft beleven want het is een hele klus. Ik hoop dat u net als ik uw steentje blijft bijdragen om dit mogelijk te maken.

Francis van de Braak”

Wij danken Francis voor haar tijd, enthousiasme en lovende woorden.

Voor begin 2010 zijn wij op zoek naar een nieuwe enthousiaste donateur die de kascontrole over de financiën van 2009 voor ons wil doen. Heeft u interesse, mail dan naar [info@friendsforafrica.nl](mailto:info@friendsforafrica.nl).

**Tot slot**

Onze hartelijke dank voor uw tijd en aandacht.

Geniet van de zomer en wellicht van een welverdiende vakantie!

Voor meer informatie over ons of onze projecten kunt u natuurlijk altijd terecht op onze website.

Uw hulp maakt ons werk mogelijk!! Wij rekenen op uw steun...

PS: Goed om te weten: Friends for Africa wordt door de belastingdienst erkend als zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat u als donateur uw gift aan ons van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).