

Kim v. d. Heul (19) uit Heel richt 'Friends for Africa' op

Aantal weeskinderen stijgt alleen maar

HEEL - We zullen het allemaal wel eens gehoord hebben en misschien zelfs gezegd: "Die jeugd van tegenwoordig. Ze leven in het ik-tijdperk, tonen geen betrokkenheid met de maatschappij".

Niets is minder waar! Alleen, je moet de juiste snaar weten te raken. Sprekend voorbeeld is de 19-jarige studente Kim van der Heul uit Heel. Kort geleden richtte zij de Stichting Friends for Africa op. Een stichting die zich tot doel stelt om hulp op maat te verlenen aan de minst bedeelden in Zuid-Afrika. "In de zomer van 2004 kreeg ik de kans om een vakantiereis naar Zuid-Afrika te maken", begint Kim haar verhaal. "Onder begeleiding van een gids trokken we de Zuid-Afrikaanse binnenlanden in. Een reis, onbeschrijfelijk mooi. Maar behalve de pracht van de natuur en de vriendelijkheid en behulpzaamheid van de mensen kregen we ook de keerzijde van de medaille te zien. Vlakbij de luxe van ons hotel leefden de mensen in bittere armoede. Optrekjes die wij nauwelijks als tuinhuisje zouden gebruiken dienden als woning. Het was echt schrijnend je eigen luxe te zien tegenover de armoede waarin de



De 19-jarige Kim van der Heul uit Heel trekt zich het lot van de Zuid-Afrikaanse weeskinderen aan en doet daar ook werkelijk wat voor.

mensen leefden. En ondanks dat bleven de mensen ontzettend aardig en hulpvaardig." Het was niet alleen de armoede die Kim raakte. Hoewel de apartheid in Zuid-Afrika officieel is afgeschaft, zijn de sporen daarvan nog altijd duidelijk zichtbaar. "Ik had mij vooraf absoluut niet gerealiseerd dat er nog zo'n groot verschil bestaat tussen de blanke en de zwarte bevolking van Zuid Afrika. Van echte gelijkwaardigheid is nog geen sprake. Ik sprak daar met een meisje van

mijn leeftijd. Voor haar was dit het eerste gesprek met een blanke op basis van gelijkheid. Gelukkig komt daar nu verandering in, maar dat gaat maar zeer geleidelijk". Een ander gigantisch probleem in Zuid-Afrika is aids. Deze ziekte zorgt voor ontelbaar veel weeskinderen in Afrika. "Maar aids is in Zuid-Afrika nog steeds een taboe", vertelt Kim. "Daar wordt niet over gepraat. Maar het aantal weeskinderen zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Door het tekort aan weeshuizen zullen steeds meer

kinderen op straat belanden. Ze worden ontvoerd en verkocht als seksslaafjes of soms nog erger." Stichting Friends for Africa heeft zich het lot van drie projecten aangetrokken. Dat is op de eerste plaats Janai Children's Home. Een Zuid-Afrikaans blank echtpaar heeft de zorg op zich genomen van ongeveer twintig getraumatiseerde kinderen. Voor het levensonderhoud, kleding en

school voor de kinderen is het echtpaar naast het salaris van de man aangewezen op giften.

Het tweede project is Masonwabe Educare Centre. Dit is een soort kindercrèche in een achtergestelde township bij Kaapstad. De ouders van de kinderen moeten beiden werken om het hoofd boven water te houden maar hebben geen geld om hun kinderen tijdelijk een veilig onderkomen te bieden. Ook dit centrum draait nagenoeg uitsluitend op giften.

Het derde project is het Opvanghuis Umazihake, een opvanghuis voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen. De ouders weten vaak niet wat ze met deze kinderen aanmoeten en laten ze ten einde raad achter in een opvanghuis. Geld voor de verzorging hebben ze niet zodat ook deze huizen aangewezen zijn op giften.

Wie meer informatie wil kan terecht op www.friendsforafrica of mailen naar info@friendsforafrica.nl Een briefje naar Kim van der Heul, Heide-weg 13, 6097 BT Heel mag natuurlijk ook.

Jan Kessels